



Plotseling ging je heen, nu ben ik alleen

Onuitsprekelijk verdriet

Vergeten zal ik je niet

Met onnoemlijk verdriet
maar getroost door al wat zij ons gaf,
melden wij het overlijden van

Mevrouw

Elza Kiekens

Weduwe van de heer
Jozef D'Haeseleer

Geboren te Kerksken op 18 januari 1932
en overleden in de palliatieve eenheid Charon
te Aalst op 31 juli 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons
afscheid te nemen van Elza tijdens de plechtigheid,
die zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op

woensdag 7 augustus 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst aan de aula vanaf 10.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in de urnenkelder op de begraafplaats te Haaltert.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Eddy D'Haeseleer

haar zoon

Vanessa D'Haeseleer en vriend

Ellen D'Haeseleer en vriend,

Remo, Lion

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zussen

De families Kiekens - D'Haeseleer

Een oprecht dankwoord aan:

Haar huisarts dr. E. Deprez

en aan de palliatieve eenheid Charon van het A.S.Z te Aalst.

Familie, vrienden en kennissen kunnen Elza een afscheidsgroet
brengen in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert
op maandag van 18.00 tot 19.00 uur

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael
t.a.v. familie D'Haeseleer - Kiekens
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online: www.begrafenissen-bael.be